

Eindelijk weer op bezoek in Gambia....

Na twee corona-jaren konden we eindelijk weer onze vrienden, vriendjes, vriendinnen en vriendinnetjes in Gambia in het vroege voorjaar bezoeken.



Vanwege het jubileumjaar gingen we met een brede delegatie van het bestuur¹. En wat een **hartverwarmend weerzien** werd het!

Er was een groot feest georganiseerd, dat wij als eregasten mochten bijwonen. Tot onze verrassing werden we bij aankomst in het dorp belaagd door 'boze geesten', die het op ons welzijn en vooral op die van ons schooltje hadden voorzien.

Gelukkig, zeer gelukkig was er een groep 'duivel-verdrijvers' aanwezig, die met luid gedrum en hevig metaalgekleter de kwelgeesten wisten te verdrijven, zodat onze toekomst tenminste voor nog eens tien jaar gevrijwaard zou zijn van kwade invloeden!

Daarna kon het feest echt beginnen; toespraken door imam, christelijk voorganger, dorpsoudste, headmaster Amie, Kemo en Bob werden gelardeerd met liedjes, dansjes, voordrachtjes en gedichtjes door alle 136 kleuters van de Big Tree Nursery. Het was hartveroverend.



¹ En - we kunnen het niet genoeg benadrukken - uiteraard op eigen kosten. Elke bijdrage aan stichting H.E.L.P. Gambian Children komt ten goede aan onze educatieve projecten in Gambia.



Het publiek groeide naarmate dorpsgenoten en leerlingen van de belendende Lower Basic School toestroomden, aangetrokken door de opzweepende muziek en de grote dampende potten met heerlijk - door moeders gemaakt - eten.

Het feest werd besloten met het indrukwekkende moment, waarop Bob de handen letterlijk ineensloeg met de 'stakeholders': Kyra, Kemo, de leerkrachten en de genoemde dorpsnotabelen, waarmee op een plechtige manier de onderlinge band indringend werd bevestigd onder het scanderen van onze lijfspreuk 'We Walk Together'".



Mooi om te zien hoe belangrijk dit feest is; het bekroont een periode waarin hard is gewerkt en iets moois tot stand gekomen is. Het stimuleert de kinderen om het podium te betreden en boven zichzelf uit te stijgen, het is een gelegenheid om degenen die bijgedragen hebben te bedanken en bovenal de onderlinge banden te bevestigen en daarmee het fundament voor de toekomst te verstevigen.

We hebben **grote bewondering** voor de 'club' die de school draaiende heeft gehouden in de jaren dat wij Gambia niet konden bezoeken. Ondanks Corona is alles vlekkeloos doorgegaan. Dankzij het harde werk van Fanding is het gebouw en het terrein in prima conditie en fris in de verf gezet. Kemo zorgde voor een goed bezette en gemotiveerde staf, ondanks het verloop en ouderschapsverloven. Amie verdient onze speciale dank en bewondering. Zij was in de laatste twee maanden van 2022 van een zoontje bevallen, maar had bovendien het overlijden van haar man te verwerken. Toch kwam zij vervroegd terug van verlof om een vacature binnen het team op te vangen en leiding te geven aan het team. Ook nam zij het voortouw in de organisatie van het jubileumfeest in maart; een onvergetelijke prestatie.



Het gaat goed met de HELP GC

Er is een reserve opgebouwd, zodat we het voortbestaan meerdere jaren kunnen garanderen. We konden zelfs een aantal extra projecten met uw donatie steunen, zoals:

- renovatie van de keuken: nu nog veiliger en minder brandhout nodig
- uitbreiding menu: naast de maïspap, nu o.a. ook een bonenschotel
- uitbreiding van de drinkwaterleiding op de Lower Basic School
- verlenging van de Kemo- en Kyra Dalton Awards met een jaar: talentvolle leerlingen van de Lower Basic School krijgen een twee jaar durende beurs om ze te stimuleren de studie voort te zetten.



We hopen dat u zult vinden dat uw bijdrage aan onze stichting welbested is.

**WIJ WENSEN U EEN
VROLIJKE KERST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR**

WAARIN WIJ HOPELIJK WEER OP UW STEUN MOGEN REKENEN



Bob Breuk
Rienk Bijlsma

Loekie van der Sar
Jos Sierhuis

U kunt ons steunen door een donatie op rekening

Stichting H.E.L.P. Gambian Children

IBAN: NL32 FVLB 0227 3081 74

ANBI 8505.50.063

Website: www.helpgambianchildren.nl

Facebook: H.E.L.P. Gambianchildren